



18-10-2024

Nieuwsbrief 18 oktober 2024



In deze nieuwsbrief de volgende punten:

- **Herfstvakantie**
- **Tot 10 tellen**
- **Voorstellen Sabine Duijst**

- Dankdag
- Fietsen naar gym
- Streetwise
- Mad Science
- Vanuit de GMR
- Luizenprotocol
- Vacature Triangel
- Ieder kind een cadeau
- Agenda voor de komende weken
- Oud Papier
- Volgende nieuwsbrief

Herfstvakantie



Beste ouders/verzorgers,

Juf Mieke en Laurens werden verblijd met een gezonde zoon met de prachtige naam: Micha. Het blijft altijd weer een wonder wanneer er nieuw leven komt.

Juf Saskia is inmiddels met zwangerschapsverlof. We hopen binnenkort dat we ook zo'n mooie foto in de nieuwsbrief kunnen plaatsen.

Vanaf 28 oktober is het herfstvakantie. Een late dit jaar. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt door kinderen en leerkrachten en ondersteunend personeel. We hebben mooie gouden weken achter de rug. De groepen zijn gevormd en kunnen met elkaar verder.

Afgelopen week hebben we als collega's van de HSN de jaarlijkse identiteitsavond gehad. Dit keer over een wezenlijk thema met impact op het identiteitswerk van elke dag: zingen! Zingen wordt wel eens vergeleken met twee keer bidden. Dat we op deze manier God mogen loven en prijzen. Als ik zo 's morgens door de school dwaal hoor ik ook regelmatig kinderen uit volle borst zingen. Prachtig!

Hartelijke groet, Wilma van der Horst en Kees van Lummel

Directie van de Rehoboth



Tot 10 tellen...



Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Matteüs 9:13

Wees makkelijk voor anderen. In een wereld die harder en kouder lijkt dan ooit, is het makkelijk om de agressie en vijandigheid van anderen ons ervan te laten weerhouden doeltreffende ambassadeurs van Gods liefde te zijn. We leven in een maatschappij waar veel mensen hun pijn en boosheid opkroppen om het vervolgens op andere mensen af te reageren. Dat is niet goed is, maar we een symptoom van de gebrokenheid van de zonde. Het lijkt in onze tijd wel steeds meer toe te nemen. Mensen staan voor allerlei uitdagingen en tekortkomingen, maar in plaats van deze op de juiste manier aan te pakken, trekken ze een schild op. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel mensen zich alleen voelen en niet gesteund. Diep van binnen geloven ze niet dat er iemand is die bereid is om met hen door de dalen van het leven te gaan, dus doen ze alsof die bestaan. Dat is een verdrietig feit, want de menselijke ziel is broos en heeft goede verzorging nodig.

De volgende keer dat iemand jou in het verkeer de weg afsnijdt, schreeuw dan niet naar hem en knijp je stuur niet fijn, maar zeg een gebed op voor zijn genezing. En als een ongemanierde persoon voordringt in de rij voor de kassa van de supermarkt, probeer dan naar hem te lachen, geef een compliment of betaal zelfs zijn boodschappen. Het enige tegengif voor de pijn in deze wereld is liefde die tot uitdrukking komt in praktische en op tastbare manieren. Dat is het voorbeeld dat Jezus ons als Zijn volgelingen geeft. Hij zorgt teder en vol passie voor de zielen van de mensen en geeft ze, los van hun gedrag, waarde en waardigheid. Wanneer je radicale genade laat zien aan mensen die dat het minst verdienen, maak je een begin met het neerhalen van muren van angst en boosheid. De genezende kracht van God stroomt dan door je heen.

© HoP

Voorstellen Sabine Duijst



Beste ouders/verzorgers,

De vacature in de onderbouw in groep 1 hebben we kunnen invullen. Juf Sabine Duijst start per 1 december op de Rehoboth. We zijn erg blij en dankbaar dat zij bij ons komt werken en heten haar van harte welkom en wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school. Zij stelt zich hieronder aan u voor.

Mijn naam is Sabine Duijst-Timmermans.

Geboren en getogen in de Noord Oost Polder in Emmeloord.

En altijd al juf willen worden vanaf dat ik een kleuter was.

Mijn hart ligt bij de kleuters, omdat er geen dag hetzelfde is.

Het mooie ervan vind ik dat elk kind door God uniek is geschapen. En ik mag hen vertellen dat God van iedereen houdt. En dat zij bij de Here God mogen horen.

Ik ben getrouwd en woon inmiddels al meer dan dertig jaar in Spakenburg.

Wij hebben samen twee kinderen van 29 en 27 jaar die allebei in Spakenburg wonen.

We hopen in januari opa en oma te worden wat we geweldig vinden.

In de vakantie mogen wij graag naar Terschelling gaan wat ons favoriete eiland is, waar we dan genieten, van zee, strand en duinen.

Ik lees graag, vind het leuk om met boetseerlei kleine kunstwerkjes in een thema te maken.

En ik geniet ervan om met familie, vrienden, kennissen of collega's samen te zijn en gezellig te kletsen.

Ik heb enorm veel zin om in december jullie als ouders maar ook jullie kinderen te ontmoeten en te leren kennen en kijk er naar uit. Tot gauw!

Dankdag D.V. 6 november



De eerste woensdag na de herfstvakantie is het Dankdag (6 november) met als thema: Alles is van U – Blij geven wij terug. 1 Kronieken 29:9-20 is gekozen als centraal Bijbelgedeelte. David spreekt samen met het volk Israël over de bouw van de tempel.

Dit keer is onze school verbonden aan **de Fontein**. U en uw kinderen zijn uiteraard van harte welkom om één van de speciale dankdagdiensten in de Opstandingskerk of in De Fontein bij te wonen om 14.30 uur 's middags.

De hele week staan de Bijbelverhalen en liederen op onze school in het teken van Dankdag. Op maandag 4 november krijgen de oudste kinderen een gezinsdagboekje mee naar huis, vol met mooie verhalen en verwerkingsvormen. Van harte aanbevolen om daar als gezin iets mee te doen.

De volgende liederen zingen we deze week en komen ook terug in de diensten:

Themalied onderbouw:

- *Dank U wel voor de ... OTH 483*

Themalied bovenbouw:

- *Van U zijn alle dingen, Weerklank 467*

Themapsalm:

- Psalm 24: 1 (Liedlijst (HSN rooster) vervalt) Oude berijming.

Wij hopen weer een mooie gezegende week rondom Dankdag met elkaar te beleven.

Hartelijke groet, Team **Rehobothschool**

Fietsen naar gym



Vanaf groep 6 gaan de kinderen op de fiets naar gym. We merken dat de fiets regelmatig vergeten wordt. Dat is erg onpraktisch voor ons. Kinderen die geen fiets mee hebben, kunnen dan niet mee

naar de sporthal. We vinden bewegen juist belangrijk en we lopen tegen organisatorische problemen aan. Dringend verzoek om er samen met uw kind(eren) op te letten dat de fiets mee naar school gaat, wanneer ze op de fiets naar gym moeten.

Streetwise



Volgende week maandag 21 oktober hebben we Streetwise in the house. Een initiatief van de ANWB om kinderen bewust te maken hoe zich te gedragen in het verkeer. De nieuwsbrief kunt met de volgende link lezen: [Streetwise informatie](#)

Mad Science



Mad Science komt bij jullie op school!



Onze professor verzorgt op **4 november** een leuke en leerzame Science Show. Hierna kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek lessen.

De cursus is op **maandagen** om **14:45 uur**, vanaf **6 januari**. De lessen duren een uur.

Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander onderwerp centraal.

De groepen 3 t/m 8 gaan aan de slag met elektriciteit, chemische veranderingen en nog veel meer!

Ben je nu al nieuwsgierig of wil je meer informatie? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op naschoolse cursus.

[Klik hier voor meer informatie over de lessen](#)

Inschrijven kan tot **18-11-2024**.
VOL=VOL



Heb je ooit peper laten dansen? Het is simpel!

Je hebt alleen peper, zout, een ballon en je haar nodig.

- Strooi wat peper op de tafel.
- Blaas de ballon op en knoop hem dicht.
- Wrijf de ballon over je haar om hem statisch te maken.
- Houd de ballon boven de peper en kijk hoe de peper beweegt.
- Probeer nu wat zout tussen de peper te strooien en herhaal het experiment.

Merk je verschil? Veel plezier met je dansende peper!



Vanuit de GMR

Medezeggenschaps

RAAD



Op 16 september 2024 vond de eerste GMR-vergadering van dit schooljaar plaats. We verwelkomden twee nieuwe leden: Bianca Hazeleger, docent op de Hoeksteen, en Wouter Homan, docent op de Horizon.

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we voornamelijk praktische afspraken gemaakt en samen nagedacht over de focuspunten voor dit jaar. Een belangrijk onderwerp van de avond was het activiteitenplan voor 2024-2025, evenals de strategische agenda van HSN. Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij de groei van het passend onderwijs en de recente veranderingen binnen de onderwijsregio's, die impact hebben op onze scholen.

Na deze goede kick-off, kijken we uit naar een succesvol jaarsamen. Wil je meer weten over de GMR of een van de onderwerpen? Neem gerust contact op via gmr@hsn-scholen.nl. We zijn natuurlijk blij met de komst van Bianca en Wouter, maar zoeken nog 1 of 2 ouders om ons team te versterken. Interesse of een keer meekijken? Mail ons!

Luizenprotocol



Na iedere schoolvakantie en bij een melding van (vermoeden) van luizen en/of neten worden alle kinderen in de groep gecontroleerd. Per groep zijn er 1 of 2 luizenouders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Als er thuis luizen/neten worden gesignaleerd dan is het wenselijk om dit direct aan de leerkracht door te geven. De leerkracht zal dit nooit met naam en toenaam delen maar zal wel een berichtje naar ouders sturen met het verzoek de haren van de kinderen te controleren en de jongens met gel in de haren naar school te laten komen en de meisjes met een staart of vlecht.

Als de luizen/neten tijdens een controle op school ontdekt worden dan worden de desbetreffende ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. De leerling mag wel op school blijven maar het verzoek is wel om zo snel mogelijk met de behandeling te starten. De behandeling van hoofdluis bestaat uit minimaal twee weken kammen met de luizenkam en eventueel gebruik van een antihooftluismiddel. Het gebruik van het antihooftluismiddel alleen is niet voldoende. Er moet altijd gekamd worden gedurende de eerder genoemde periode!

Als er luizen/neten zijn in de groep zullen de luizenouders van de groep altijd nacontrole(s) houden. De resultaten van de controles worden bijgehouden in een map waarbij rekening wordt gehouden met AVG.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het [RIVM](#):

Vacature Triangel



De Triangel zoekt een nieuwe collega!

De Triangel is een peuterspeelzaal met vijf locaties, allemaal gevestigd in één van de HSN-scholen. Vanuit onze christelijke identiteit willen we een plek zijn voor kinderen, waar ze zich veilig en geliefd voelen, zodat ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en zich ontwikkelen.

Wij zoeken een financieel administratief medewerker (10-12 uur) per week. Als financieel medewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor de kindplanning, personeelsplanning en de financiële administratie. Klik [hier](#) voor de volledige vacature.

Interesse of vragen, we horen het graag. Neem contact op via info@peuterspeelzaaldetriangel.nl of 06-33434025.

Ieder kind een cadeau



Graag wil ik je aandacht vragen voor twee prachtige projecten, projecten voor kinderen. Om zo veel mogelijk gezinnen te bereiken zou ik jullie willen vragen of één of beide projecten in jullie nieuwsbrief geplaatst kan worden.

Ieder kind een cadeau

Voor gezinnen die leven in (verborgen) armoede is een extraatje zoals een cadeautje helemaal niet vanzelfsprekend.

Op de website van, 'ieder kind een cadeau' kunnen deze gezinnen het hele jaar door een cadeautje, voor elke (feestelijke) gebeurtenissen aanvragen. Denk hierbij aan een verjaardag, het behalen van een (zwem)diploma, cadeautje voor een vriendje/vriendinnetje etc etc.

Daarnaast is het mogelijk om een taart en een traktatie aan te vragen, maar ook organiseren wij graag een kinderfeestje. Dit alles kunnen wij kosteloos aanbieden doordat we donaties en subsidie van de gemeente Nijkerk hebben ontvangen. Kijk op de website, www.iederkindeencadeau.nl voor alle mogelijkheden.

Verlaat7 speelgoedRUILwinkel

Verlaat7 is een plek waar speelgoed geruild kan worden, dit is een duurzame manier van het verkrijgen van 'nieuw' speelgoed, voor jezelf of om als cadeau weg te geven.

Maar ook kan je binnenwandelen en deelnemen aan een leuke activiteit, elke week bieden we een andere activiteit aan.

Of plof lekker op de bank met een kop koffie/thee en laat je kleintje lekker spelen. Onze vrijwilligers ontmoeten je graag in Verlaat7, open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00u - 16:00u.

Verlaat 7, Nijkerk

Bedankt voor je aandacht. [Hier](#) is de flyer te bekijken.

Hartelijke groet, **MONIEK KAS**

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed

[+31 6 43 96 24 75](tel:+31643962475)

mijn werkdagen: woensdag & vrijdag

Agenda komende weken



21 oktober	Ouderavond (het belang van bewegen voor het leren van jonge kinderen)
21 en 22 oktober	ANWB streetwise voor alle groepen
28 okt. t/m 1 november	Herfstvakantie
6 november	Dankdag
7 november	Studiedag van het team (alle leerlingen zijn vrij)

[Jaarkalender 2024-2025](#)



Er is op de Brink 43a altijd de mogelijkheid om uw oud papier te brengen.

Van harte aanbevolen en ook alvast bedankt!

Pleegouders gezocht!

Is het pleegouderschap iets voor jou?
We vertellen je er graag meer over.
Kom op **maandag 11 november van 19.30 - 21.30 uur** naar onze naar online informatiebijeenkomst. Deze avond wordt gegeven in samenwerking met verschillende pleegzorgorganisaties. Zij vertellen over bijvoorbeeld deeltijd, crisis- en voltijd pleegzorg, de redenen waarom kinderen in pleegzorg terecht komen en meer.

Meld je aan via <https://bit.ly/4eDATXy>



Alvast meer weten over pleegzorg? Kijk op:
www.pleegzorg.nl



Contactgegevens:

Wilma van der Horst & Kees van Lummel

Directeuren Rehobothschool

Brink 43a, 3861 VA Nijkerk

033-2451709 / 06-458 36 364 / 06-230 60 388

directie.rehoboth@hsn-scholen.nl /

[facebook Rehobothschool](#)

[Instagram Rehobothschool](#)

[Website Rehoboth](#)

Volgende nieuwsbrief D.V. vrijdag 8 november 2024.



Rehobothschool



Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen